

ANNEKE EN MARIT BOUWMEESTER DOEN EEN GOOI NAAR OLYMPISCHE SPELEN

# Zeilende zussen willen knallen op EK

Het móet nog net niet, maar 'willen' is weer iets te zacht uitgedrukt. De zussen Anneke en Marit Bouwmeester zetten in ieder geval alles op alles voor de Olympische Spelen. Is het niet in 2008, dan wel in 2012. De eerstvolgende kans op deelname voor de twee jonge zeilsters uit Warten, dient zich de komende week aan op het EK Laser Radial in Scheveningen.

Door **Ernst-Willem Slagter**.

**V**anaf morgen staat de familiëre band voor een week op een lager pitje. Tenslotte is de Laser Radial, waarin zowel Anneke (20) als Marit (19) zeilt, een eenmansboot. De twee zussen komen elkaar onherroepelijk tegen op het water, maar zijn dan wel in een onderlinge strijd verwickeld. Om maar een paar clichés tevoorschijn te halen: de messen worden geslepen en de degen daarna gekruist.

Beiden hebben echter nooit anders geweten. Marit verslikt zich in haar hap bij de vraag of zij en haar zus ooit in één boot gezield hebben. Anneke, die haar avondkost al binnen heeft, is wel in staat om te antwoorden. „We zijn meer enkelgangers. Het moet wel heel erg goed klikken in de boot, wil het een succes zijn met z'n tweeën.” Marit, inmiddels enigszins bekomen van de schrik: „Ik ben het liefste zelf verantwoordelijk voor mijn eigen succes. Of voor mijn eigen nederlagen, natuurlijk”, voegt ze er flintjes aan toe.

Marit gooide in 2005 en 2006 al hoge ogen met een derde en tweede plaats op het EK voor junioren. Daar kwam nog eens een tweede plaats bovenop bij het jeugd-WK. De resultaten spreken voor zich, alleen de sprong naar de top bij de senioren moet nog gemaakt worden. Daar is de zeilster uit Warten nu volop mee bezig.

In alle hectiek tijdens de races, bewijzen de tiener en twintiger elkaar geen vriendendiensten. Alhoewel? „Als ik iemand flink te pakken kan nemen doe ik dat, maar bij Anneke zou ik toch nog even nadenken” vertelt Marit. Anneke zegt daarop: „Dat geldt ook voor mij.” Marit: „Ik zoek haar in

ieder geval niet op. Maar als het echt niet anders kan, tsja.”

#### Uitme doel

Het tekent de instelling van het tweetal: wanneer het op zeilen aankomt, is al het andere van ondergeschikt belang. Ook school. Anneke en Marit blokken in Leeuwarden, maar hun studies komen regelmatig in het gedrang door wedstrijden en trainingen in het buitenland. Amerika en Zuid-Korea zijn bijvoorbeeld twee landen die de zussen voor hun sport hebben aangedaan. „Maar onze school is heel flexibel”, meldt het duo monter. „Gelukkig maar, anders waren die tripjes een lastig verhaal geweest.”

Het streven is om China in 2008 toe te voegen aan het al lange lijstje exotische avonturen. Daar en dan worden immers de spelen gehouden; hét ultieme doel voor elke zeiler. „Daar ga ik voor. Het is het hoogste wat er te bereiken is. Ik wil het sowieso ooit eens meemaken”, benadrukt Marit. „Misschien komt 2008 nog iets te vroeg”, stelt Anneke voorzichtig. „Maar we zitten niet voor niets in 'Project 2012'.”

Dat project stoomt, zoals de titel al insinueert, talentvolle zeilers klaar voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Ook broer Roelof maakt deel uit van het selecte gezelschap dat onder leiding staat van de Britse trainer Mark Littlejohn. Toch blijft ook '2008' nog volop in beeld.

#### Nominatie

Op het EK in Scheveningen is een nominatie te behalen voor 's werelds meest prestigieuze sportevenement. Daar zullen de Bouwmeesters



De tijd van luieren is geweest voor Anneke (l) en Marit Bouwmeester, die vanaf morgen bij het EK in de olympische Laser Radial willen scoren. Foto: Anne van der Woude

ters zich van hun beste kant moeten laten zien. „Nu moet het gebeuren”, beseft Marit. „We moeten knallen op het EK. Ik ga voor een plaats bij de eerste vijftien en de top zes van het landenklassement. Dan verdien ik een nominatie.” An-

neke zegt nuchter: „Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen.”

De aanloop naar het continentale toernooi beleven de zussen op hun eigen manier. „De laatste week zeil ik zoveel mogelijk”, vertelt Anneke. „Een beetje wennen, rondrup-

pelen en alles in orde maken. Ik wil me niet laten verrassen.” Marit laat het allemaal op zich afkomen. „Qua zeilen kan ik in zo'n korte tijd niets meer bijleren. Dan blijf ik liever thuis chillen, om helemaal fris aan het toernooi te beginnen.”