



Marit Bouwmeester zeilt de medallrace en is op weg naar haar eerste wereldtitel in de Laser Radial.

Foto Theron Kirkman / AP

kaanse Paige Railey, wordt door Bouwmeester ook meegeteld voor de grote wedstrijd van volgend jaar, de olympische regatta van Weymouth. Daar zijn de zeilcondities veel lastiger dan in Perth, waar het weer meestal voorspelbaar was.

'In Weymouth kan het alle kanten op. De grote heuvel bij de haven

zorgt voor telkens andere wind. Het is het compleet tegenovergestelde van Perth', aldus de winnares, gecoacht door de Brit Mark Littlejohn. Ze droeg een deel van haar succes op aan haar ontdekker, Karel Lantermans uit Grouw, trainer met een woonboot op het Pikmeer.

Die trainer, die zichzelf weigert

coach te noemen, pikte Marit uit het naburige Wartena op als 6-jarige. Lantermans bracht haar naar wedstrijden en leerde haar het zeilen aan. Hij wist dat hij een natuurtaent in handen had. 'Ik heb alles aan hem te danken', zo sprak Bouwmeester zondag nog eens.

Zeilen is een hondsmoeilijk spel, is

een uitspraak van Lantermans. Dat was het in Perth ook weer. Daarbij kwam de druk die Bouwmeester zichzelf oplegt. Met minder dan het hoogste is ze intussen niet meer tevreden. Ze spiegelt zich aan de kwaliteiten van haar vriend, Ben Ainslie, de Britse goeroe van het solozeilen. Die werd zaterdag, na een wilde actie

tegen de mediaboot, uit de regatta gekieperd. Zijn vriendin zei dat hij dat beter niet had kunnen doen en concentreerde zich, met succes, op de medallrace van zondag.

Marit Bouwmeester staat bekend om haar gedegen aanpak. Haar zeilbijeltje vol geheimen kreeg in Perth een appendix. Meer dan twee maanden

den bereidde ze zich ter plekke voor. Alle geschreven aanwijzingen zijn zondag naar broer Roelof gegaan, die in de Laser ook nog kans maakt om de Spelen van Londen te halen.

'Ik hoop er met mijn broer heen te gaan', waren de afsluitende woorden van de wereldkampioene Laser Radial in het bloedwarme Perth.