

olympischespelen

De zes topsporters die de LC-lezers de voorbije negen maanden op de hoogte hielden van hun olympische traject, zijn helemaal klaar voor de Spelen. Voor hun goudjacht begint, beantwoorden ze nog enkele vragen.



VAN ONZE SPORTREDACTIE

Op de platte kar of naar de koningin?



Beachvolleyballer Richard Schuil.

Heb je al eens gedroomd van een, of dé gouden, medaille?

Céline van Gerner: „'s Nachts droom ik bijna nooit, dus echt gedroomd over een medaille heb ik niet. Maar dagdromen doe ik wel vaak. Die droom begint meestal met een perfecte oefening op brug. Daarna beleef ik niet zozeer het moment dat ik de medaille ontvang, maar wel wat er daarna gebeurt, de euforie. Maar ik ben eerlijk: het is echt dromen voor me. Het is niet zoals bij Epke, voor hem is een medaille echt een doel.”

Sjoerd Hamburger: „Ik heb nog nooit over goud gedroomd. Althans ik denk het niet, ik weet nooit wat ik heb gedroomd. Ik denk dat het hele proces toch vooral hard werken en doorzetten is. Met dromen ga je niet harder.”

Richard Schuil: „Ik heb zeker wel eens gedroomd van een gouden medaille. Het voordeel is dat ik er al één heb gewonnen. Maar ik zou heel graag nog goud winnen in een andere sport, dat zou uniek zijn. Ik heb eens gedroomd dat we goud wonnen, echt een lekker gevoel was dat.”

Sanne Bakker: „Helaas heb ik er nog nooit over gedroomd. Ik denk altijd: eerst winnen, dan genieten. Je moet er hard voor trainen, dus een gouden medaille heb je niet zomaar.”

Lieuwe Westra: „Ik wie der noch hielendal net oan takaam om fan te dreamen, want ik siet folop yn de Tour. De Olympyske Spelen komme letter. Earst herstelle, al gean ik der fansels fanút dat myn foarm hieltiid better wurdt.”

Marit Bouwmeester: „Ja, als kind al. Die jeugdroom heeft alles in gang gezet. Ik droomde dat ik als een raket over het water ging, mijlenver voor de rest als eerste over de finish voer en daarna met een *big smile* de boot op de trailer zette.”

Als je een speciale gast, geen familielid, mocht uitnodigen om je olympische finale van nabij mee te maken, wie zou dat zijn?

Van Gerner: „Niemand. Mijn familie is er en dat is het belangrijkste.”

Hamburger: „De volgende generatie olympiërs. De Spelen meemaken, helpt je ontzettend als je

nog een keer mag.”

Schuil: „Roger Federer, echt een fenomeen. Het zou natuurlijk prachtig zijn als hij bij ons zou komen kijken!”

Bakker: „De koningin. Zij vertegenwoordigt ons land, zoals wij dat doen in de sport.”

Westra: „Ik soe it by God net witte. As ik it dwaan mocht, soe ik in bus hiere en alle minsken dy't my dierber binne nei Londen oerkomme litte.”

Bouwmeester: „Misschien raar, maar ik hoef er niet per se iemand bij. Ik doe het voor mezelf. Maar als ik iemand moet noemen, dan Claire Blom, mijn trainingspartner. Als het dan is gelukt, dat ik haar kan groeten en zeggen: zó, dat hebben wé toch maar mooi geflikt!”

Aan wie heb je in je sportieve loopbaan het meeste te danken?

Van Gerner: „Natuurlijk mijn ouders. Zonder hen zou ik nooit in Heerenveen getraind hebben. Zij brengen en halen me elke dag, staan altijd voor me klaar. Voorts mijn trainer Gerben Wiersma, hij is al zeven jaar mijn coach. Wij hebben dit voor elkaar gekregen en



Turnster
Céline van Gerner.



Roeier Sjoerd Hamburger.