

De Bouwmeesters

**'We weten
altijd****dat we er
voor elkaar zijn'**

'Dare to be different' is de lijfspreuk van Marit Bouwmeester, geboren 17 juni 1988. Een wereldtitel en nummer 1-ranking heeft de Laser Radial-zeilster uit het Friese Warten al. In Londen zal ze met niets minder dan olympisch goud genoeg nemen. Ouders Klaske en Jeen, broer Roelof en zus Anneke spreken zich uit over Marit.

Moeder Klaske: "Mijn man en ik komen uit het korfbal. Mijn ouders waren watersporters, met name mijn vader. Omdat hij met m'n vader meedeed aan de Sneek-week, is Jeen in het zeilen gerold."

Vader Jeen: "Onze zoon Roelof wilde ook meedoen en dat was het begin van veel zeilen in de familie. Nadat ze het verenigingsniveau waren ontgroeid, zijn de kinderen naar EK's en WK's gegaan. En wij zijn met ze mee gegroeid."

Roelof, Marits drie jaar oudere broer: "Onze ouders hebben ons altijd gesteund. Wat dat betreft zijn we erg verwend. Zo voel ik het althans wel. Ze zijn nooit dwingend geweest, maar we moesten wel ons best doen. Omdat ik zag wat ze allemaal voor ons over hadden, ging dat automatisch. Het is lekker om een thuisfront te hebben waar je altijd op kunt steunen, dat nooit zeurt en positief is."

Jeen: "We hebben altijd gezegd: als je iets doet, moet je het goed doen. Dat hebben ze alle drie gedaan en voor alle drie heb ik veel respect. Als mijn telefoon vroeger ging en ik Marits nummer zag, wist ik: die heeft geld nodig of ze wil iets delen waar ze morele of praktische steun bij nodig heeft. Tegenwoordig belt ze alleen nog voor een bevestiging van haar keuze. Ik vertel haar dan dat ze moet doen wat ze altijd doet. Want als ze alles doet wat in haar mogelijkheden ligt, hoeft ze zichzelf niets te verwijten."

Anneke, Marits één jaar oudere zus: "In het begin zeilden we tegen elkaar, waren we concurrenten. Door een nekblessure vier jaar geleden ben ik gestopt met wedstrijdzeilen. Toen is me pas gaan opvallen hoe gefocust en gedisciplineerd Marit met haar sport bezig is. Als zus zie je dat van buitenaf beter dan als concurrente, die er vlakbij staat. Tegelijk is Marit altijd heel extreem geweest. Uiterlijk en karakter; het was alles of niks. Rood geverfd haar, korte truitjes, netpanty's; extreem en toch ook gedisciplineerd. Geleidelijk aan is ze qua sport in dat laatste - samen met dat fanatieke en serieuze - verder gegroeid."

Jeen: "Anneke heeft ook wel van Marit gewonnen met zeilen. Zat Marit op de terugweg woest op de achterbank naast haar zus: dat overkomt me nooit meer. Helaas is Anneke vier jaar terug door een asociaal varende juryboot overvaren terwijl ze vanuit