

'ONZE BAND IS VOOR EEUWIG'

Nederland is twee sporthelden rijker. Marit Bouwmeester (24) won zilver in de Laser Radial. Dorian van Rijsselberghe (23) pakte goud als windsurfer. NUsport bracht ze samen en legde ze stellingen voor. "Wij zitten in hetzelfde schuitje."

TEXT: JASPER BORG | ANNE-KR. DEROMA | FOTO: BOEN DUYF



EEN SURFOUDE EN EEN CONTROLFREAK, DAT IS WATER EN VUUR

Marit Bouwmeester: "Ik ben zeker weer de contro/freak dan? Ik ben altijd gestrest, wil alles in de hand hebben. Dorian lijkt altijd wel heel relax, maar hij heeft stiekem ook wel eens zorgen." Dorian van Rijsselberghe: "Marit heeft gelijk. Maar over het algemeen maak ik me niet veel druk, omdat het altijd wel goed komt." Bouwmeester: "En Dorian is ook een perfectionist, hoer ik weer nog dat jij swigende steen te gaan naar de Jeugd-WK in Polen, in 2004. Er was iets mis met jouw board. Jij dacht dat je niet kon winnen, dus ging je niet mee..."

Van Rijsselberghe: "Hallo, ik wil wel goed voorbereid zijn als ik eigens heen ga."

Bouwmeester: "Twee jaar later was Dorian er wel bij op de Jeugd-WK in Weymouth. Superveel lol gehad. Kampvuurtjes bouwen! Dorian is daar de beste in. Met hem kan ik andere gesprekken voeren. Lekker om ook eens met hem op te trekken dan alleen met mijn eigen clubje."

Van Rijsselberghe: "Er is een klik tussen ons. We zijn allebei vrolijk, hebben plezier in wat we doen, maar gaan tegelijkertijd voor het hoogste doel. Marit en ik zitten een beetje in hetzelfde schuitje. We hebben allebei een coach die alleen voor ons zegt. Voor de rest geen poenspas erom heen. En we zijn generatiegenoten, zijn zo'n beetje gelijktijdig begonnen en gestegen naar het niveau waarop we nu zitten."

DORIAN HEEFT MIJN MEDAILLE

Bouwmeester: "Hoi! Jaj! Dorian heeft een Spelen om van te dromen neergeregt. Het leek wel of hij in zijn entje aan het trainen was, zo zag het er uit. Wat een overmacht. Beter kan niet. Als je twee wedstrijden van tevoren al hebt gewonnen. Dat is zo

bizar. Perje af. Domineren zoals Dorian, dat wilde ik ook. Voor mij was het knagter. Er was constant harde wind. Niet mijn grootste kwaliteit. Ik had meer gehad aan wisselende weersomstandigheden. Maar die waren er niet. Geen excuses hoor. Natuurlijk had ik ook graag het goud gehad, maar deze zilveren plak is een goede motivatie om door te gaan toe en met Rio."

Van Rijsselberghe: "Ik heb al haar beste gesten. En nu afloop sprak ik Marit dan. Ik vind dat jij ongehoofdlijk goed hebt gevaan. Super steady. Indrukwekkend. Ja hallo, natuurlijk wilde je goud, maar toen je dat niet zilver haalde pakte je gewoon zilver en liet zien dat je die plak meer dan verdiende. We zaten Marit met z'n allen aan te snoedigen. We hebben geprobeerd iedereen op te zwepen en nog harder te schreeuwen. Ik was een oranje pratik op mijn hoofd, ja."

IMADE IS EVERYTHING

Van Rijsselberghe: "Nee, gewoon jezelf zijn. Ik zet een prikkeltje of zo'n prikkeltje op omdat ik dat leuk vind. Niet omdat ik denk als ik ik doe hem ik beter in de picture." Bouwmeester: "Dat is gewoon Dorian. Ha, hij is uniek. En anders is het ook allemaal maar zo saai, toch?" Van Rijsselberghe: "Gelukkig! Ik dacht: je gaat me nu de grond in boren..."

Bouwmeester: "Mijn zeilmaatje Claire Blom zegt altijd: 'Doe maar gek, want er zijn al genoeg saaiere mensen.' Het is ook totaal geen show van Dorian. Bij anderen zie je meteen dat het nep is, die doen een toneelstukje. Dan scheert hij zijn haar er weer af. Ha, lekker aerodynamisch!" Van Rijsselberghe: "En dan konden jullie me beter volgen. Al die zellers lijken toch op elkaar? Dan het haar er maar af. Lang haar is ook leuk, maar nu een tijdje ben ik het zat en dan moet het er af."

Bouwmeester: "Dorian heeft gewoon

meer geïchten. Ook een serieus geïcht, want anders had hij geen goud gewonnen."

IK SNAP DORIAN NIET: HOE KUN JE VRIENDEN ZIJN MET DE CONCURRENTIE?

Bouwmeester: "Ik ga niet met mijn concurrenties trainen, denk dat het best lastig is om vrienden te zijn en ook concurrenties. Ik ben goed met Claire, maar verder... De verzoeken om samen te trainen laat ik via mijn trainer Mark Littlejohn lopen. Want ik vind het lastig om hard te zijn tegen mensen. En tegelijkertijd wil ik geen vrienden met de andere zellers zijn, want op het water moet ik zwaar zijn. Ik zit er gewoon niet op te wachten, op vriendschappen. En van die meiden in de Laser Radial denk ik ook niet meteen: dat zijn echt mijn bestvriende..."

Van Rijsselberghe: "Het beeld bestaat



BOUWMEESTER: 'IK HEB OOK ALTIJD GEROEPEN: 'IK DOE NIET AAN RELATIES.' IK WILDE ALLES VOOR MIJN SPORT DOEN. MET BEN IS DAT EEN BEETJE MISGELOPEN'

moelijk om mijn energie te spreiden. Maar eh, dat is voor een man misschien ook anders dan voor een vrouw. Een vrouw heeft meer liefde nodig, wil meer gekoosd worden, denk ik."

Bouwmeester: "Haha, maar maar zitten... Ik heb ook altijd geroepen: 'Ik doe niet aan relaties.' Ik wilde alles voor mijn sport doen. Met Ben is dat een beetje misgelopen, want ik vond hem echt heel leuk. Ik kon niet ineens tegen hem zeggen: 'Oké, en nu ga ik je voortaan niet meer zien.' Als ik graag bij iemand wil zijn, werkt dat ook niet."

Van Rijsselberghe: "Jij kunt ook nog iets van hem opnemen, dat is natuurlijk ook heerlijk."

Bouwmeester: "Dat is echt fijn, ja. We hebben voor de Spelen ook een goed gesprek gevoerd. Wat verwachtten we van elkaar? Hoe gaan we met zaken om? Als dat goed besproken is, stel je elkaar ook niet teleur. Het viel me eigenlijk nog mee met vragen van de Britse media over onze relatie. Niet veel last van gehad."

Van Rijsselberghe: "En wat dan zeg? Dan moet je gewoon zeggen: 'Ja, we slagen samen.'"

Bouwmeester: "Ha, en dan wil jij zeker weten hoe dat ging?"

MA LONDEN VERLIEZEN WE ELKAAR UIT HET GOG

Bouwmeester: "Dat wil ik echt niet, hoor!" Van Rijsselberghe: "Zeker niet! We beginnen allebei aan een nieuwe campagne en gaan elkaar zien bij de World Cups. We zullen elkaar wel minder zien de komende tijd. Ik wil zo snel mogelijk de overstap maken naar het kitesurfen, dat in Rio olympisch is in plaats van windsurfen. Ik ga eerst uitzoeken hoe dat allemaal werkt en of ik er plezier in heb. En er zijn plannen dat ik naar Los Angeles

vertrek, dat is een goede plek voor het kitesurfen. En het is ook de bedoeling dat mijn coach Aaron mee gaat, hij weet ook hoe dat werkt, heeft zelf ook gólie. Maar het zijn vooralsnog slechts plannen, het is allemaal niet zeker."

Bouwmeester: "Ik ga naar San Francisco. Ben gaat meedoen aan de America's Cup. Ik ga eerst kijken of het iets is voor mij, daar. Want ik ga niet alleen maar achter mijn vriend aan lopen. Wat zullen betreft: mijn coach swemt eerst een maand of vijf. We beginnen weer op 1 april om ons voor te bereiden op het WK, volgend jaar augustus. Daar wil ik er weer staan. Ik blijf ook de Laser Radial trouw tot en met Rio. Het is me trouwen een maandje waarden Mark zolang vakantie wilt. Wat gaat hij doen? Stil zitten kan hij niet. Tot die tijd lijkt het me leuk om iets in de fitnessbranche te doen."

Van Rijsselberghe: "Maar eh, als Marit en ik elkaar zien, is het goed. Onze hand is voor eensig."

SURFEN IS OOK ZEILEN

Bouwmeester: "In ho!" Van Rijsselberghe: "Wat lach je nu? Ja, surfen is ook zeilen!"



VAN RIJSSSELBERGHE: 'SURFERS ZIJN NET MENSEN, TOCH MARIT?' BOUWMEESTER: 'JA HOOR, JULLIE ZIJN NET MENSEN...'

