



Sjoerd Hamburger, Richard Schuil, Marit Bouwmeester en Céline van Gerner (vlnr) kijken dinerend terug op hun Olympische Spelen. FOTO MARNIX SCHMIDT

kon gaan. We hadden wel enkele toernooien gewonnen, maar waren niet meer het beste team. Een beetje oud."

Opvallend: na de Spelen heeft Schuil Nummerdor nauwelijks meer gezien of gesproken. Schuil -

na zijn actieve carrière wil hij sporters bijstaan met financiële en organisatorische adviezen - laat weten dat de onderlinge band niet hecht is. „Het was een zakelijke relatie. Maar let wel: ik had geen betere partner kunnen krijgen."

Van Gerner wil naar de Spelen van 2016, al sluit ze ook daar het winnen van een medaille vrijwel uit. „Als ik mijn droomoefening op brug draai, kan ik in Rio de finale halen." Bouwmeester: „Maar je kunt vanaf nu toch knalhard trainen?" Van Gerner: „Ik zou me moeten specialiseren; allrounden is leuker." Bouwmeester: „Leuk? Wat nou leuk? Denk je dat zeilen leuk is?" Hamburger: „Wat wil je? Ik zou mijn kans bepalen en daarvoor gaan. Altijd voor jezelf kiezen! Allrounden voor het teambelang zou ik als bezigheidstherapie beschouwen."

FENOMEEN

De vier hebben elkaar tijdens de Spelen niet nauwgezet gevolgd. Hamburger: „Jammer dat het zeilen nog steeds geen echte kijksport is." Van Gerner had extra aandacht voor schermer Bas Verwijlen, omdat hij dezelfde manager heeft. Schuil: „Dat had ik met

handboogschutter Rik van de Ven." Van Gerner: „Usain Bolt was mijn buitenlandse topper. Ik heb genoten van mijn bezoek aan het hockey en ik heb diep respect voor Marianne Vos. Dat je na olympisch goud nog WK-goud kunt winnen, fantastisch."

Bouwmeester: „Marianne was ongelooflijk. De finale van Ben was heftig, die heb ik intens beleefd. Ik vond die jonge zwemster uit Litouwen mooi. Verder was Londen voor ons in Weymouth toch een beetje een-er-voor-mijn-bedshow."

Schuil: „Bolt was het mooiste. Een fenomeen. Hij was niet meer de snelste, maar wel de sterkste door zijn uitstraling."

Hamburger: „De honderd meter is de ultieme sport. Wie is het snelste, verder niks. De tienkamp vind ik het mooiste." Bouwmeester: „Dat vind ik 'net-nietsporters', die kunnen niks echt goed." Hamburger: „Het is juist wél wie alles het beste kan en dan tot slot helemaal 'sterven' op de 1500 meter. Prachtig."

EPKE

Epke Zonderland zorgt ervoor dat het getik van bestek enkele minuten verstomt. „Ik heb zijn finale niet gezien, toen stond ik in de file naar Londen", zegt Bouwmeester. „Dat hij de nationale knuffelbeer is

geworden, gun ik hem, maar ik vind het jammer dat daardoor de prestatie van Dorian (surfer Van Rijsselberghe, red.) wat onder sneeuwt. Dorian was twee dagen voor het einde van zijn serie al zeker van goud. Uniek."

De 'even' plaatsen in de sport zijn altijd het ergste

Hamburger: „Ik vond Dorian indrukwekkend, hij is voor mij een grotere winnaar dan Epke." Van Gerner: „Maar Epke deed iets unieks." Hamburger: „Dat zal best, maar toen ik zijn oefening zag, dacht ik als leek: nou, dat had beter gekund. De serie van Dorian was onwaarschijnlijk goed."

Bouwmeester: „Het is net alsof de prestaties van Ranomi (Kromowidjojo) en Ben minder aanspreken dan die van Epke. Bij Ranomi en Ben rekenen de mensen er gewoon al op dat ze winnen. Dan wordt het vanzelfsprekend, terwijl ook zij geweldige prestaties hebben geleverd. Bij Epke had je zoiets van: 'oh, als-ie maar blijft hangen'. Dat maakt dan meer indruk denk ik."

Hamburger: „Epke was een soort anti-held die het dan toch flikte. Hebben de mensen een zwak voor. In 2008 was hij gevallen, er waren rechtszaken geweest en blessures. Mensen hebben nu eenmaal wat meer met sporters die het redden terwijl de mislukking dreigt."

CONFRONTEREND

Hebben ze beelden van zichzelf teruggezien? „Ik heb een dvd gekregen van mijn trainer Gerben Wiersma. Mooi", zegt Van Gerner. „Ik heb het teruggezien tot het moment waarop het in de finale fout ging. Het is nog te confronterend", zegt Bouwmeester. „Ik dacht echt dat ik die Chinese (winnares Xu, red.) te pakken had. Maar ik ga het nog wel bekijken, want er is geen betere motivatie voor het WK van 2013 in China."

Schuil: „Ik kijk tot het fout is gegaan." Hamburger: „Verliezen is te pijnlijk. En weet je: de reis erheen is mooier dan het moment. Ik weet nog dat ik wereldkampioen onder 23 jaar werd. Nou, dat was het dan... Ik heb het volkslied gemist omdat ik op het podium met de winnaar van het brons stond te praten."

Schuil: „Dat herken ik. Winnen en verliezen doet me eigenlijk niets meer. Ik heb eens een toernooi gespeeld, waarvan ik later in het vliegtuig dacht: o ja, ik heb gewonnen."

